

Løgstør Sognekor

- sætter sangglæden i centrum

Løgstør Sognekor

- er et voksenkor
- har plads til både dame- og herrestemmer
- øver i Løgstør Sognehus – Blindebomsgade 19
 - tirsdage i tidsrummet 15.30-17.30
 - ledes af organist Asbjørn Høgholm
 - telefon 61 81 24 34 (mobil)
 - telefon 98 19 21 31 (fastnet)
 - e-mail: ahoegholm@hotmail.com

Kort om korets dagligdag og praksis

Vi sætter først og fremmest sangglæden i centrum. Vi vil gerne synge kormusik som er anvendelig både i og uden for kirken, på det for os bedst mulige niveau. Vore øveeftermiddage er som regel opdelt i to afdelinger med en kaffe/kage-pause undervejs, hvor vi hygger os og drøfter stort og småt. Vores repertoire er meget alsidigt – og vi synger desuden flittigt efter Højskolesangbogen.

Koret er i sin nye form grundlagt 19. januar 2016 – så vi er unge endnu. Vi vil gerne være et kor for hele byen. I øjeblikket synger vi mest trestemmigt: sopran, alt og bas (og vi udvider naturligvis gerne). Koret tæller en snes mennesker, men vi vil gerne være flere. Vi øver i en venlig og positiv atmosfære, og arbejder undervejs med udvikling af god stemmedannelse og korklang. Vi har en kageordning, og skiftes således til at tage kage eller lignende med til vore pauser (kaffe og te forefindes).

Alle er velkomne

Alle er velkomne til at synge med hos os. Hvis du har prøvet at synge i kor før, er det rigtig fint. Men har du ikke, kan du sagtens lære det – det fine ved at synge i kor er jo, at vi løfter i flok. Den væsentligste forudsætning er, at du har lyst til at synge - og ikke mindst deltage i fællesskabet omkring det at synge i kor.

Har du lyst til at være med, kan du blot møde op på en af vore øvetirsdage. Vi skal nok tage godt imod dig. Vil du være sikker på ikke at gå forgæves, eller har du spørgsmål om koret, er du meget velkommen til at kontakte korlederen (se ovenfor).

Hvorfor dog synge i kor?

Der er mange gode grunde til at synge i kor. En af de væsentlige er, at du herved er med til at styrke fællesskabet i lokalsamfundet. Desuden kan nævnes, at du bliver i godt humør af at synge, samtidig med, at du lærer mere om at bruge stemmen. Godt er det også at blive fortrolig med mange af de melodier og tekster, som præger vores sang- og salmeskat. Og glemmes skal det ikke, at du møder mange rare mennesker og på den måde er aktivt med i livet omkring byen, kirken og sognet.

Vel mødt til kor.